

# Nieuwsbrief 9

26 juni 2012

## Inhoud

### Voorpagina

#### Van de voorzitter

Henk Frigge - Voorzitter AUW!

#### Go or No Go

Marjan Frigge - kerngroep lid AUW!

### Pagina 2

#### Daar gaat onze investering

Een boze en gedupeerde bewoner

#### Spaans lef!

Henk Frigge - Voorzitter AUW!

### Pagina 3

#### Spaans lef!

Vervolg pagina 2

### Pagina 4

#### Ondertussen in het Kansrijk

Gekke Henkie

## Van de voorzitter

Ik las laatst in de krant dat de oudste inwoner van Nederland was overleden. Ze was geloof ik 109 jaar oud. Niet bepaald in de wieg gesmoord dus. Op die leeftijd is er natuurlijk niet veel meer aan te redden. Hoeft ook niet, want er zijn nog zo'n zeven miljard andere mensen.

Van de week is ook Lonesome George, een reuzenschildpad ergens op de Galapagos eilanden overleden. Hij was zo'n beetje van dezelfde leeftijd en dat is voor zo'n beest nog betrekkelijk jong, begreep ik uit de berichtgeving. Ook hem konden we natuurlijk niet meer redden. Maar dat had wel moeten. George was namelijk de laatste van zijn soort.

Natuurlijk zal er door het schuifie-schuifie van Schiedam niets worden vernield waarvan er elders niet nog zat te vinden is. En er leeft heus geen Lonesome Georgina ergens op het zandlichaam. Er worden hoogstens wat modderkruipertjes en orchideetjes om zeep geholpen.

Heel lang geleden waren er van de voorouders van George ook genoeg te vinden op onze bol. Hadden we daar toen maar wat beter over nagedacht, dan had hij wellicht zijn Georgina kunnen vinden om voor nageslacht te zorgen.

Zuinig zijn op wat je hebt, daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen.

**Henk Frigge - Voorzitter AUW!**

## Go or No Go

Aanstaande donderdag 28 juni tijdens de raadsvergadering zal de gemeenteraad een besluit nemen of de schuifoperatie van de sportvelden naar het tunneldak door kan gaan of niet. Zoals gehoord tijdens het interview in het tv programma Passage 12 van LOOKTV afgelopen zaterdag, heeft de gemeenteraad nog geen businesscase mogen ontvangen van College van B&W. Wanneer de raad dit deze week nog moet ontvangen is er mijns inziens nauwelijks tijd om dit zorgvuldig binnen de fracties te bespreken en is het haast onmogelijk tot een weloverwogen besluit te komen. Ook heb ik begrepen dat het College van B&W de plannen heeft bijgesteld en dit ook pas deze week gaat presenteren aan de raad.

**Waarom** alles zo op het laatste nippertje?

**Waarom** wordt de raad zo onder druk gezet ?

**Waarom** zo'n haast?

Geachte raad, raadpleeg toch uw achterban bij het nemen van zo'n belangrijk besluit! Deze plannen hebben verstrekende gevolgen voor de stad en voor alle Schiedammers !



**De raadsvergadering as donderdag is openbaar, vindt plaats in de Aleidzaal van het Stadskantoor en begint om 19.30u. Komt allen! Laten we proberen een unaniem stem uit te dragen.**

**De Schiedammers willen dit niet!!!!!!**

**Marjan Frigge - Kerngroep lid AUW!**





## Daar gaat onze investering !



Sinds 6 jaar wonen wij met heel veel plezier aan het De La Marplein. Helaas zien wij het stukje rust wat wij zochten en vonden aan de rand van Schiedam nu verdwijnen.

Met de komst van het sportcomplex op het tunneldak van de A4 zitten wij precies tussen de sportvelden aan de Zwaluwenlaan en het nieuw te bouwen sportcomplex in.

Op zaterdagmiddag horen wij het gejuich en de scheidsrechtersfluit al van de Zwaluwen wanneer daar de andere sportvelden op het tunneldak ook bijkomen zitten wij qua herrie precies in het midden. Het wordt dus 7 dagen in de week herrie en verkeersoverlast.



Tijdens de info avonden over de aanleg van de A4 werd er gezegd je mag de A4 niet zien, horen of ruiken. Nou wij gaan dit alles beleven. Vervolgens krijgen we sportvelden op het tunneldak.....

Daar gaat onze investering! Ik vraag me af wanneer één van de wethouders in ons huis zou wonen of hij dan ook met dit bizarre idee van een sportpark op het tunneldak ingestemd zou hebben.

Wat een uitspraak en een naïviteit van Foort van Oosten om de A4 als sleutel van de stad te zien. Er wordt gekeken naar de externe financiering en daarna Foort, wat daarna .....

En dan wethouder Groeneweg met zijn uitspraak over de aanleg van de A4 die kansen biedt voor sporten en wonen. Nieuwe huizen!!!

Wij wonen daar al !!!!!!!



Onze ervaring met wethouders wil ik graag eens ongenueanceerd uit de doeken doen.

Op het moment dat ze er in hun woonomgeving zelf niet door gedupeerd worden gaan ze voor de eer en aanzien. Wordt het te heet onder de voeten vertrekken ze om voor de kinderen te gaan zorgen (waar hebben wij dat eerder gehoord!) of voor een functie elders en zitten wij "de gedupeerden" met de ellende.

**Van een boze en gedupeerde bewoner.**

## Spaans lef!



*Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Juist ja, Hendrik Marsman. En deze? Ik ben geboren uit zonnegloren en een zucht van de ziedende zee. Precies, Jacques Perk. Als dichter ben je een beetje verliefd, of, beter wellicht, jaloers op dit soort dichters. Net als voetballers dat hebben met Crujfff, of Ronaldo. Of je de personen in kwestie nu mag of niet, dat doet niet ter zake. Het gaat om hun talent en wat ze ermee doen. Hetzelfde mag je verwachten, in mijn ogen, bij andere beroepen.*

Vorige week ben ik samen met mijn vrouw voor een paar dagen naar Barcelona geweest. Gewoon, even lekker er tussenuit. Er was daar één bezienswaardigheid waar ik beslist naartoe wilde, de Sagrada Familia. Dat is een basiliek ontworpen door Antoni Gaudi een architect die leefde en werkte in Spanje van 1852 tot 1926. Gaudi is zo iemand als waar ik het hierboven over had. Een man waar iedere architect stikjaloers op is. In 1882 werd er begonnen met de bouw van de Sagrada Familia en men is er nu nog steeds mee bezig. De vermoedelijke opleverdatum is 2026.



Sagrada Familia - Antoni Gaudi - Barcelona

# Nieuwsbrief 9

Pagina 3

Als u eens in Barcelona bent, moet u er beslist naartoe, want het is waarlijk een schitterend en imposant bouwwerk, waarvan vooral de zich vertakkende pilaren architectonische hoogstandjes zijn. En laat u niet afschrikken door de lange rij wachtenden. De rij van zo'n tweehonderd meter hadden we binnen het kwartier gehad.

Gaudi heeft talloze, uiterst bijzondere scheppingen op zijn naam staan. Veel daarvan zijn te zien in Barcelona. Een ervan is Park Güell. De oorspronkelijke opdracht om een tuindorp te maken heeft het nooit gehaald. Er werden slechts twee huizen gebouwd, maar het park werd wel aangelegd en is tot op heden een schitterend stadspark dat massa's toeristen trekt. Alles wat je er ziet, is in de typische stijl van Gaudi, sprookjesachtig. Het centrale plein van het park wordt omarmd door een enorme mozaïek-bank.

Ook in Park de Eendragt hebben we een centraal plein ingericht en ook daar hebben we een mozaïek-bank bedacht. Willen we Park de Eendragt nu vergelijken met Park Güell? Nee natuurlijk niet. Willen we de AUW! dan vergelijken met Gaudi? Dat in geen geval, nee zeker niet. Wat dan wel? Dat verliefde en jaloerse architecten hier een enorme kans laten liggen? Dat de komst van de A4 Schiedam ook andere kansen biedt dan alleen maar sport, sport, sport en woningbouw in het groen, maar dat het aan lef ontbreekt om die andere kansen te zien en te pakken? Zegt u 't maar.

**Henk Frigge - Voorzitter AUW!**



Bank uit PowerPoint presentatie Sfeerbeelden Park de Eendragt



Deel van de Gaudi-bank uit Park Güell in Barcelona



Zich vertakkende pilaren in Sagrada Familia





**Ondertussen in het Kansrijk**

Dag buurman A.  
 Dag buurman B.  
 Zeg dat potje dat we samen hebben met de andere burens.  
 Ja, voor als er wat dakpannen afwaaien.  
 Ja, en voor wat regulier onderhoud en zo.  
 Ja, wat is daarmee?  
 Nou, daar wou ik een tunneldaklot voor kopen.  
 Een tunneldaklot?  
 Ja, van de tunneldakloterij.  
 Tunneldakloterij?  
 Ja, je weet wel, met die dubbele grond en zo.  
 Maar waarom moeten we daaraan meedoen?  
 Nou, omdat dat kansen voor ons biedt.  
 Maar ik heb al kansen.  
 O, waar dan?  
 Nou, de staatsloterij, de pestodeloterij, de Schievesteloterij.  
 O.  
 Ja, en daar win ik ook nooit wat.  
 Maar dit is een andere kans.  
 Wat is er anders aan dan?  
 Uh, deze kan je niet laten lopen.  
 Waarom niet?  
 Omdat we hier heel rijk van worden.  
 Als we winnen?!  
 Ja.  
 En wanneer is dat?  
 In 2030.  
 In 2030?  
 Ja, staat in de woonvisioen.  
 Maar in 2030 ben ik 72, als ik nog leef.  
 Ja, nou en?  
 Wat heb ik dan aan die rijkdom?  
 Niks, maar je kleinkinderen wel.  
 Man, ik heb niet eens kinderen.  
 O nee, da's waar ook.  
 Wat heb ik er dan aan?  
 Uh, nou je kan dan wel flaneren op een atletiekbaan.  
 Flaneren doe je op de boulevard, of in een mooi stadspark.  
 Ja, maar dit is een unieke kans.  
 Hoezo?  
 Omdat onze woningen op slot zitten.  
 Nou, niks mis mee toch?  
 Uhhhhh.....

**Hier NIET bouwen !!!**

**EEN KAN\$ IS  
 NOG GEEN €URO**